

PC kerstbrief



10-12-2020

Beste deelnemer of medewerker van het PC,

Ook in Januari 2021 nog geen PC

De besmettingen rondom het corona virus stijgen weer in plaats van dat ze dalen. Er zijn geen verlichtingen in de maatregelen afgekondigd afgelopen dinsdag, eerder een aanzet tot zwaardere maatregelen als de stijging niet afvlakt, of zich doorzet. Geen goed moment om weer bij elkaar te komen als we groepen met meerdere personen moeten mijden en afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Daarom vanaf deze plaats wens ik allen die betrokken zijn bij het PC, een goed en gezegend kerstfeest en alle goeds voor 2021. Ergens zien we elkaar weer volgend jaar.

De thema voor maandag 7 december was "een ongelovige Thomas".

Je hebt er vast wel eens van gehoord, van de uitdrukking: "Hij is een ongelovige Tomas". Je bedoelt dan dat iemand iets niet snel gelooft en moeilijk te overtuigen is. Dit is een uitdrukking die uit de bijbel komt. De discipel Thomas gelooft niet dat Jezus is opgestaan, tenzij hij hem zelf kan zien en aanraken. En tot op vandaag is hij in goed gezelschap. Ook vandaag zijn er nog veel mensen die moeite hebben om ergens in te geloven als ze het niet kunnen zien.

Vandaag de dag zijn er mensen die het onzin vinden met al dat gedoe rondom corona. Ze geloven niets van het ziekmakende werk van het virus. Sterker nog, ze verdenken er machthebbers van dat ze zo macht uit willen oefenen op anderen. Dat noemen we complot denken. Ja, het virus is niet te zien, te horen, te voelen of te ruiken. Maar het is wel onder ons. Vraag dat maar aan de mensen die er ziek van zijn geweest, of die familie hebben die er aan is overleden, en in de ziekenhuizen weten ze wel beter.

Het is er wel degelijk, en we moeten er allemaal voorzichtig mee omgaan. Zo ook op het PC. Al

verschillende maanden is het uitgesteld om te voorkomen dat we elkaar kunnen besmetten. Ook het OV moeten we mijden. Veel deelnemers moeten voorzichtig omgaan met anderen omdat bij een besmetting zij of hun familie hard geraakt kunnen worden door het virus.

Die voorzichtigheid zorgt er ook voor dat we in januari geen nieuwjaarsbijeenkomst houden. Die stellen we uit tot de eerstvolgende mogelijkheid dat we weer bij elkaar kunnen komen met een grotere groep mensen.



Kijken naar de foto

Hebt u het beeld goed bekeken? Het heet Lichtje en is van de kunstenaar Paul de Reus. Hij maakte het in 2018, nadat hij het eerbetoon van de Ajax -supporters aan de plotseling onwel geworden, jonge voetballer Abdelhak Nouri had gezien.

Goed kijken

1. We zien een jongen, voorovergebogen in een hoodie, met een lichtje in zijn hand. Kijk eens naar de donkere kleuren van zijn kleren. Welke associaties roepen die op? Kijk eens naar de onevenredig grote handen en voeten. Is dit het beeld van een jongen of eerder van een man? Wanneer worden grote mensen eigenlijk klein? Wanneer worden kleine mensen groot?



Het jaar 2020

Misschien staat dit beeld wel symbool voor dit jaar. Het is in eerste instantie geen vrolijk beeld. Het roept ongemak op. De voorover gebogen houding verraadt de stress van dit jaar. In de contrasten tussen klein en groot herkennen we onszelf en de mensen om ons heen dit jaar. We hebben de grootheid van mensen gezien in hun onvoorwaardelijke hulp aan elkaar. We hebben de kleinheid van mensen gezien in ongefundeerde meningen, roekeloos en ongeduldig gedrag. We hebben allemaal gezocht naar het licht. Maar vaak was het maar een klein, kwetsbaar licht dat ons moed gaf. Wie gaven ons dat kleine lichtje in handen? Hoe houden we het brandend in deze onzekere tijden?

Kerstmis

Deze hoodie is het type 'ruwe bolster, blanke pit'. Onverschillig in zijn houding. Maar ondertussen zacht genoeg om zich te ontfermen over het licht. Hij lijkt misschien het meest op de herders van de kerststal. Zij werden getekend door hun werk in weer en wind, stonden letterlijk aan de rand van de samenleving en verwachtten niet veel van de instanties. Maar zij zijn de eerste die in de nacht horen van de geboorte van het Kind en het bezoeken. Misschien is er maar weinig verschil tussen het lichtje in de handen van de hoodie en het Kind in de handen van de herders.

Kwetsbaar

De hoodie en de herders zeggen ons: elk gebaar van liefde, elk moment van vertrouwen, elk begin van nieuw leven doet er toe. Mogen we nooit te groot of te trots zijn om het licht ervan te ontvangen. Het is het Licht van Boven.

Marion Korenromp

Songtekst adventslied 'Geef Licht' van Stef Bos

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht, Geef licht

Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht, Geef licht
Geef alles wat je hebt, Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht, Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht, Geef licht
Geef alles wat je hebt, Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen maar in de verte
schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht, Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht Geef licht, Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht



Het bestuur en de organisatie van
het PC wenst alle deelnemers een
fijne kerst en een gezond 2021