



Beste deelnemer of medewerker van het PC.

Maandag 5 juli was er weer PC. Niet in de vertrouwde Emmauskerk maar in De Rank, Lupinestraat 11. Vlak bij het eindpunt van de sneltram. Vier bezoekers hadden de stoute schoenen aangetrokken en drie gastvrouwen waren aanwezig. En natuurlijk Fiet. Het was goed om elkaar na zo een lange tijd weer te zien en te spreken. Met koffie en thee werden de verhalen weggespoeld. Na zo een lange tijd is er natuurlijk veel te vertellen en daar werd ook veel tijd aan besteed. Dit werd afgewisseld met muziek van Fiet. Zij speelde de Réséda van Pinchard op altgemshoorn die zij bij het gedicht dat we via een video bij het afscheid van ds. Anne-Mieke hebben voorgedragen, heeft gespeeld.

Ook voor 2 augustus is De Rank open voor het PC. Zelf ben ik dan met vakantie, maar de gastvrouwen zullen voor de ontvangst zorgdragen. Ook Fiet is afwezig daarom is 2 augustus alleen open voor koffie/thee en een gezellige kout.

Je bloot geven:

Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is het buiten zomers warm, de zon schijnt volop en nauwelijks wind. Echt weer om in je blootje te lopen. Veel mensen doen dat dan ook en gaan daarvoor naar strand of een (zwem)plas ergens in het binnenland. De uitspraak "je bloot geven" slaat echter helemaal niet op mooi

zomerweer. De uitdrukking betekent dat je je ware aard durft laten zien. Zoals je bent zonder opsmuk en poespas. Je durft je kwetsbaarheid te tonen. Alle vernislagen die een mens zich kan aanmeten vallen weg als je je bloot geeft. Dit vraagt moed om jezelf zo aan anderen te laten zien. Je loopt dan wel het gevaar dat een ander dit als zwakheid ziet, en je daarop aanvallen. Ja, dan durven ze wel. Maar het kan ook zijn dat de ander dit als kracht van je ziet. Dat je dat durft om zonder opsmuk jezelf te durven zijn. Zo kan je een voorbeeld voor een ander worden. Het kan zijn dat de ander ook kan verlangen naar een leven zonder allerlei schijnvertoningen. Geen beeld van zichzelf ophouden dat niet bij je persoonlijkheid past. Daar kan je dan waardering voor krijgen.

In je hemd staan:

Met dit mooie weer loop je graag in je hemd. Lekker luchtig, kan je het goed volhouden. Maar als de uitdrukking "in je hemd staan" op je van toepassing is, ben je wel niet bloot, maar je kan je wel naakter voelen dan wanneer je je bloot geeft. In je hemd staan betekent dat je ergens hebt gefaald, en dan zijn ook alle vernislaagjes er bij je afgehaald. Maar dan schaam je je voor wat er is gebeurd. De naakte waarheid is aan het licht gekomen. Je zou wel weg willen kruipen van schaamte.

In het scheppingsverhaal kruipen Adam en Eva ook weg als God door de tuin wandelt. Op zijn vraag waar ze zijn zeggen ze dat ze zich verbergen omdat ze bloot zijn. Maar dan komt de waarheid aan het licht. Ze hebben gedaan wat was verboden, gegeten van de boom des levens. Niet het eten van de verboden vrucht is de kern van hun fout, maar dat ze elkaar daarvan de schuld geven. Adam wijst naar Eva, en Eva wijst naar de



slang. Het niet uitkomen voor wat je hebt gedaan, je onttrekken aan je verantwoordelijkheden, dat is zonde. Beiden kwamen niet uit voor wat ze hadden gedaan. Ze verborgen zich achter een onwaarheid. Iets wat tot op vandaag nog bij veel mensen voorkomt. Het gaat hen niet om de waarheid, maar om het vertekende beeld dat zij van zichzelf geven. Niet hun zwakheid willen ze tonen, maar hun schijnzelf. En maar al te vaak staan ze daarna in hun hemd.

h

"De zondeval", detail van het Weense Laatste Oordeel-drieluik door Jheronimus Bosch

Vooruitblik:

Maandag 2 augustus, dan is er weer een PC-middag in De Rank, Lupinenstraat 11 Nieuwegein.

Zien we je dan weer??