



Beste deelnemer of medewerker van het PC,

Ook in november geen PC

De corona maatregelen laten ook voor november geen ruimte voor een PC bijeenkomst. Het dringende advies om zoveel mogelijk bijeenkomsten te mijden en geen gebruik van Openbaar Vervoer en reizen te beperken, maakt het voor de bezoekers van het PC erg lastig om te komen of hun medewerking te verlenen.

De corona situatie en de consequenties voor het PC zijn ook besproken op de bestuursvergadering van de stichting Kerken & Psychiatrie. Benadrukt werd dat de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers niet onnodig in de waagschaal gesteld mag worden. Zolang de situatie zo ernstig blijft als nu met de grote aantallen besmettingen, zal er geen PC worden gehouden, hoe naar en vervelend ook. Wel kijken we vooruit naar 2021, wat kunnen we dan betekenen, en hoe ziet de situatie rondom corona er dan uit. Daarover zullen jullie via de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden.

Oktober thema: "Dieren in de Bijbel":

In oktober zouden we het hebben over de dieren in de Bijbel. Dit vanwege 4 Oktober, dierendag. Nu leven wij in een samenleving waar veel aandacht is voor het welzijn van dieren, met name huisdieren. Daarnaast worden ook heel veel dieren als basis voor economische winst gehouden. Denk daarbij aan de megastallen voor melkkoeien, legbatterijen voor kippen, de geitenstallen met soms duizenden dieren bij elkaar en varkensboerderijen waar varkens worden vetgemest voor consumptie. Beide situaties komen in de Bijbel niet voor. Wel worden dieren vaak gebruikt als symbool in een verhaal. Zoals de duif die symbool staat voor de Heilige Geest, de Leeuw voor kracht, de slang voor verraad en sluw.

De 10 meest voorkomende dieren in de bijbel zijn:

Op 1 het schaap, die wordt wel 275 keer genoemd om precies te zijn. In de bijbel worden mensen vaak vergeleken met schapen.

Op 2: het paard, dat komt 172 x voor, bijna altijd als vervoersmiddel:

Op 3: de geit. De geit wordt 156 keer genoemd, vaak als offergave:

Op 4: de leeuw. 132 Keer wordt hij genoemd in de Bijbel. De leeuw staat voor dapper, sterk en krachtig.

Op 5: de ezel. De ezel komt 111 keer voor. Jezus reed op een jonge ezel(in) de stad binnen. Ook had je nog de pratende ezel bij Bileam.

Op 6: de vis. De vis wordt 72 keer genoemd. Een bekend voorbeeld is het verhaal van de vijf broden en twee vissen: En wie kent niet het verhaal over Jona?

Op 7: het lam: Het lam wordt 69 keer genoemd en staat voor reinheid en onschuld. Jezus wordt ook wel het Lam genoemd:

Op 8: de kameel. Een kameel komt 62 keer voor in de Bijbel en wordt vaak genoemd als buit of geschenk en als lastdier.

Op 9: de slang. Bekend van het verleiden van Eva met een appel. Komt daarna nog 60 keer voor in de Bijbel.



Op 10: de duif. Die mogen we ook niet vergeten. Hij komt 45 keer voor en staat in sommige teksten voor de Heilige Geest. Ook in Hooglied wordt de duif genoemd.

Hieronder vind je een woordpuzzel met 16 diereennamen die in de bijbel voor komen. Veel plezier met het zoeken van de namen.

Met de overgebleven letters kun je een spreuk maken.

Succes.

+De volgende PC bijeenkomst staat gepland voor 7 december. Afhankelijk van de maatregels rondom corona hopen we dan weer bij elkaar te komen. Reserveren jullie al wel alvast je agenda?

W	I	F	L	J	E	I	E	T	S	N	W
L	A	I	M	I	E	R	E	N	T	E	M
E	J	U	E	N	O	O	I	T	H	P	U
V	E	D	B	T	G	E	H	A	D	A	S
I	D	O	E	L	E	E	M	A	K	H	B
A	I	E	T	S	W	L	E	Z	E	C	E
T	A	T	N	E	S	S	I	V	J	S	H
H	S	C	H	O	R	P	I	O	E	N	E
A	L	E	N	S	L	A	N	G	O	O	M
N	A	I	T	H	E	T	I	E	G	B	O
T	M	A	R	E	N	D	G	E	D	A	T
A	N	W	U	E	E	L	R	A	A	F	H

Met de overgebleven letters kun je een mooie spreuk maken!

.....

<ul style="list-style-type: none"> • AREND. • BEHEMOTH. • DUIF. • EZEL. • GEIT. • KAMEEL. 	<ul style="list-style-type: none"> • LAM. • LEEUW. • LEVIATHAN. • MIEREN. • MUS. 	<ul style="list-style-type: none"> • RAAF. • SCHAPEN. • SCHORPIOEN. • SLANG. • VISSEN.
---	---	---