



Beste deelnemer of medewerker van het PC,

Woensdag 28 augustus werd ik gebeld door de beheerder van de Emmauskerk dat er maandag 2 september een uitvaart zou zijn in de kerk, waarbij alle ruimten nodig waren. Het PC zou niet in de kerk kunnen worden gehouden. Dat werd dus naarstig zoeken naar een andere locatie, of het PC een week uitstellen. Maar dan doorkruis je wellicht de agenda's van betrokkenen. Na verschillende telefoontjes bleek het mogelijk om in De Rank bij elkaar te komen. Via email en brieven werd iedereen die bekend was, geïnformeerd dat het PC niet in de Emmaus maar in De Rank zou worden gehouden. Met spanning wachten we die middag af of men de weg wel zou kunnen vinden, en of het bericht goed was doorgekomen. Maar al spoedig bleek dat de berichten goed waren ontvangen en dat de locatie geen probleem opleverde. In de tussenruimte konden we koffie of thee drinken en met elkaar in gesprek. In de gedachtenishoek van de kerk maakten we een kring en hebben we onze viering gehouden.

Ook hebben we die middag een keuze gemaakt voor de afbeelding op een banner. Dat is een spandoek die we buiten bij de ingang van de kerk kunnen neerzetten om zo meer aandacht geven aan het PC. Joke had een paar ontwerpen gemaakt, waarvan 1 unaniem is uitgekozen om naast het LOGO en tekst op de banner te komen. (zie hieronder)



We zoeken naar nieuwe medewerkers voor het PC en daarom was Marian vd Heijde op bezoek om een keer een middag mee te maken. Zij wil graag iets doen voor anderen. Het volgende PC zal ze nog een keer meedraaien als gastvrouw waarna ze een besluit zal nemen of ze mee gaat doen.

Ook zijn we op zoek naar een vervanger voor pastor Riet Kordes. Daarvoor is een gesprek geweest met Eep Talstra. Maandag 7 oktober komt hij een keer het PC meemaken. Als activiteit vindt hij het onderwerp boeiend, maar zijn beschikbare tijd is maar beperkt.

Woensdag 17 juli was er de "gezellige middag" in de Emmauskerk. We mogen terugkijken op een leuke, spontane en gezellige middag. Voor herhaling vatbaar.

Verder in deze nieuwsbrief weer de gebruikelijke rubrieken zoals terugblik van 2 PC middagen en een vooruitblik.

TERUGBLIK 5 augustus:

De vierde scheppingsdag.



In deze viering stond de 4^e scheppingsdag centraal. De tekening geeft een mooi beeld van deze dagen weer. Op de voorkant een tekening van de scheppingsdagen, in het midden de 4e dag! Op deze dag gebeuren er bijzondere dingen waardoor de vorige dagen en de dagen daarna in elkaar vallen. In de Bijbel is



meestal de 3e dag een dag waar je even je aandacht bij moet hebben. Daar gebeurt wat, dat is oppassen geblazen. De 4e dag is een dag die de vorige en de komende dagen als het ware bij elkaar verbindt.

Wij lezen uit de Bijbel Genesis 1: 14 – 19 en Psalm 104

14 God zei: er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om de het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.

Uit Psalm 104 een aantal verzen:
 1 Prijs de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, hoe groot bent u.
 Met glans en glorie bent u bekleed, 2 in een mantel van licht gehuld. U spant de hemel uit als een tentdoek.
 19 U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 20 Als u het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.
 21 De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij God om voedsel. 22 Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers. 23 De mensen gaan aan het werk en arbeiden tot de avond. 24 Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.

Wat betekenen deze woorden voor ons?
 In elk geval dat er zowel licht als duister er mag zijn in het leven. Maar dat het licht sterker is dan het donker. Bij de 4^e dag begint eigenlijk alles: de seizoenen, de groei van de bloemen en bomen, het ritme van de dag en

nacht. Het wordt met de 4^e dag in beweging gezet.

Het is een belangrijke dag want het wordt 3x herhaalt: vers 14 alles gezegd over Gods werk in vers 15 wordt dat nog eens herhaalt : de grote en kleine lampen en daarna in vers 17 – 18 nog eens. Het wordt als het ware er in gestampt: zon en maan zijn alleen maar een grote lamp voor overdag en een nachtlampje voor de nacht.

In grote delen van het oude oosten werden de zon en maan als goden aanbeden. In het verhaal van Israël zijn de zon en de maan niet meer dan schepselen en bezitten dus geen goddelijke macht. God de schepper zegt het ons: het zijn geen bezielde wezens. Zon en maan bepalen niet de loop in ons leven, zoals horoscopen ons vertellen en wijsmaken. Wat wel is dat God met ons mee gaat in alle fases van het leven.

De zon / licht is als een markering van de tijd. Haar komst kondigt de dag aan en haar ondergang in de avond luidt de nacht in. In het oosten komt zij op in het westen gaat zij onder. Opgaan en ondergaan zijn synoniemen van het oosten en het westen. In de beleving van het oosten(midden oosten) zijn begin van de dag en nacht bijzondere momenten. Opkomst staat gelijk aan de overwinners op de nacht en duisternis.

In het licht staat ook de groei (3e dag), dit is nodig zonder licht is er geen groei, teveel zon (licht) kan ook schade berokkenen. In de ogen van de Bijbelschrijvers is de zon een schepping van Israëls God. In Genesis 1 staat letterlijk dat de hemellichamen door God zijn gemaakt. De zon en de maan zijn ten dienste van de aarde.

Daarnaast worden in de Bijbel veel teksten aangehaald waar de zon (licht) opgaat bv



- Jacob en het gevecht met de engel bij de Jabbok, terstond stond hij op in de nacht..... en de zon ging over hem op.
 - Vrouwen die na het sterven van Jezus naar het graf gingen.... Toen de zon opging (Markus 16: 3)
 - psalm 84 gebruikt als slot van het lied de zon als metafoor voor God, wat uniek is: 'verlangen naar de zon die licht en warmte geeft'
 - In het liedboek staat het lied van Franciscus, lied 742: Ik zing voor U en broeder zon..... Ik zing voor U en zuster maan
- Ook wij willen graag licht, steken een kaars aan. Hoeveel kaarsen zouden er wereldwijd niet dagelijks branden? – om het donker te verdrijven of als troost, zegen.

Was goed om zo de 4^e dag met elkaar te overdenken en met elkaar over te praten. Mooie muziek speelde Fiet weer, fijn dat zij er weer was! Met de zegen van God voor ons allen gingen wij weer naar huis. Het zonlicht vergezeldte ons deze maandag.

TERUGBLIK 2 september:

De 5^e scheppingsdag:

De Paaskaars is aangestoken en met het licht van de Paaskaars is 'onze eigen kaars' ontstoken. Zo zijn en weten wij ons verbonden met God en met elkaar. Daar hebben we ook van gezongen: Ubi caritas – waar vriendschap en liefde is, daar is God. Het thema van vandaag is de 5 de scheppingsdag: water en lucht. We kunnen genieten van het mooie heldere en verkoelende water en we kunnen genieten van de mooie luchten. Maar we weten ook hoe dreigend de lucht kan zijn en hoe bang die ons kan maken (heftige onweersbui). Dat is ook met het water. Ook dat kan dreigend en verwoestend zijn. En toch: het hoort God toe. Dat alles valt onder zijn macht.

Dat lied hebben wij gezongen:

Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

We hebben gelezen over die 5 de dag:

Genesis 1,20-23

20 God zei: 'Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.' 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met de woorden: 'Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.' 23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

In het gesprek viel op dat de zeemonsters door God geschapen zijn. We vonden dat 'zondige' dieren. Maar de zondeval was er toen toch nog niet? We vonden dat lastig en probeerden daar uit te komen. Misschien dat het scheppingsverhaal als een geloofsbelijdenis gelezen kan worden. Ooit verteld toen het volk Israël in ballingschap was. Stikte van heimwee en verlangen. Zeg maar: lastig gevallen werden door zeemonsters. En waar is God nu wij het zo moeilijk hebben? Dat er toen iemand opstond en dit verhaal begon te vertellen. 'Alles waar wij bang voor zijn – God heeft het in zijn



macht. Hij gaat erover. Een andere verklaring kan zijn: durf je het monster in de ogen te zien? Wij kennen allemaal van die monsters. Je kan er voor vluchten, voor weglopen. Maar je kan het ook aangaan. Dat is eng, dat is eenzaam, dat vraagt moed en vertrouwen. Maar, zoals een bezoeker zei, het is het begin van heling. Ik werd opgemerkt de zin 'Het werd avond en het werd morgen'. Altijd wordt het weer licht. Het donker gaat voorbij. Daar gaat troost vanuit. Na ons gesprek zongen we het lied:

In het begin lag de aarde verloren in het begin in de duisternis; God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 't licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin kwamen vogels gevlogen, in het begin werd hun lied al gehoord. Vissen in 't water, wat leeft op het droge: God schiep de dieren, elk naar hun soort.

In het begin riep God mensen tot leven, in het begin was het woord in hun mond. Wat was het goed om op aarde te wonen, wat was God blij dat de wereld bestond.

Vervolgens hebben we de Gebedslichtjes aangestoken en heeft Fiet voor ons een mooi vogelliedje op een kleine fluit gespeeld. Je hoorde het vrolijke tsjilpen van de vogels.

Na het Onze Vader hebben we nog een lied gezongen. Samen op de aarde dat beloofde land, God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord. Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.

Met de zegen van God mogen we weer naar huis gaan.

En die zegen, die vrede, hebben wij elkaar ook toegezongen.

Vooruitblik:

7 oktober; Pieter Quakkelaar verzorgt de viering. Thema: 6^e Dag van de schepping. Schepping van de landdieren en de mens.

Volgende PC bijeenkomsten dus op 7 oktober in de Emmauskerk, van twee tot vier uur.