



Beste deelnemer of medewerker van het PC,

Deze nieuwsbrief is voor 2 maanden. In augustus ben ik met vakantie en zal de 5^e niet aanwezig zijn. De datums voor de PC bijeenkomsten voor augustus en september vind je achterin deze nieuwsbrief.

Woensdag 17 juli is er een gezellige middag in de Emmauskerk die om twee (2) uur begint. De gastvrouwen verzorgen deze middag. Je mag iemand meenemen om kennis te laten maken met het PC

In de laatste Nieuwsbrief vertelde ik dat we zoals gevraagd bij het lustrum, meer aan de zichtbaarheid van het PC willen werken. Daarvoor willen we een zogenaamde banner aanschaffen. Joke Otten wil een ontwerp hiervoor maken. Met spanning wachten we nu op haar creatieve uitwerking hiervoor.

Verder in deze nieuwsbrief weer de gebruikelijke rubrieken zoals terugblik en vooruitblik. We hopen dan ook weer te kunnen genieten van de muziek van Fiet, die als het goed is dan terug is van vakantie.

TERUGBLIK 1 juli:

De derde scheppingsdag.

Op de derde dag maakt God een scheiding tussen droog land en water. Op het droge land valt het zaad in de grond. Er groeien grassen, planten en bomen uit. Ik stel me een grote, wilde tuin voor geuren en kleuren van allerlei bloemen en planten en met eetbaar fruit van de bomen. Een paradijs, ja!

Met elkaar lezen we uit Genesis en Marcus:

Genesis 1: De derde dag

⁹God zei: 'Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen. Dan komt er droge grond tevoorschijn.' En zo gebeurde het. ¹⁰God

noemde de droge grond 'land', en het water noemde hij 'zee'. En God zag hoe mooi het was.

¹¹God zei: 'Er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten.' En zo gebeurde het. ¹²Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God zag hoe mooi het was.

¹³Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag.

Marcus 4:

³⁰Jezus zei verder: 'Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een voorbeeld geven. ³¹⁻³²Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Maar als je het zaait in de grond, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom wordt het grootst van alle planten en krijgt dikke takken. In de schaduw van die boom kunnen vogels hun nest bouwen.'

³³Jezus gebruikte ook nog andere voorbeelden om uitleg te geven over Gods nieuwe wereld. Alleen zo kon iedereen het goede nieuws begrijpen. ³⁴Als Jezus tegen de mensen sprak, gebruikte hij steeds voorbeelden. Maar aan zijn leerlingen legde hij alles uit.

Jezus vertelt over het mosterdzaadje, het kleinste van de zaden. Op je vingertop kun je er een stuk of 10 leggen. Dat kleinste zaad heeft de meeste groeikracht van allemaal. Zo is het ook met het Koninkrijk van God: het begint minuscuul klein, maar het groeit enorm! .

Gesprek

Er was eens een man die het geheim van leven wilde leren kennen. Hij ging naar een meester. De meester at een appel, en gaf hem een pitje uit het klokhuis. 'Hier is het geheim van het leven', zei hij. De man was boos. Wat een waardeloos antwoord. Hij wilde het pitje weggooien, maar dat durfde hij niet. Een paar dagen later kreeg hij het inzicht: in dat kleine pitje zit een complete boom!



Zo is het ook in het leven. Soms zit in één klein moment een heel leven verborgen. Iemand vertelde: 'ik was bij de kerk, ik zag daar een vrouw aan komen fietsen en ik wist meteen dat zij mijn vrouw zou worden. We kenden elkaar helemaal niet. Ik had dus geduld nodig. Maar een paar maanden later was het zo ver dat wij een relatie kregen.'

Iemand anders vertelde: 'ik doe zoveel in de tuin voor bijen en vlinders, vanwege één moment in de biologieles. Mijn leraar legde me uit dat deze insecten in gevaar waren. Ik voelde: dat mag niet gebeuren. Ik ga daar iets aan doen.' Hij was toen 14. Het is er van gekomen nu hij 42 is. Al die tijd is nodig geweest om het zaadje dat toen geplant was, te laten ontkiemen.

Jezus vertelt over het Koninkrijk van God: 'het lijkt op een mosterdzaadje dat ontkiemt. Aan het begin is het piepklein. Maar als het eenmaal gaat groeien, wordt het zo groot, dat alle vogels er een plekje in kunnen vinden.' Het Koninkrijk van God is er nog niet. Misschien komen we er pas als dit leven voorbij is. Maar zijn er nu toch al tekenen te vinden van dat Rijk? Zit het hem in de diepe vreugde die we af en toe mogen ervaren? Of in de ontdekking die je vaak achteraf doet dat je toch niet alleen was in die moeilijke tijd? Kan het Koninkrijk ook buiten ons zijn,

wanneer we voor de ander iets goeds doen, vergeving schenken, iemand in nood helpen?

Het mosterdzaadje groeit uit tot een boom met vogels van alle pluimage. Dat is misschien in het Koninkrijk ook zo: dat mensen van allerlei pluimage er een plek in zullen vinden. Ons eigen hart kan niet iedereen ontvangen. Daarvoor heeft het soms te veel pijn opgelopen.

Maar Gods hart is groter dan het onze. Het Koninkrijk heeft tijd nodig om te groeien. We moeten geduld hebben. Toen ik thuis kwam van onze bijeenkomst zag ik deze

blog van een collega dominee uit IJsselstein. Jullie kennen haar niet, Maar ik denk dat jullie haar woorden zeer kunnen waarderen. Dit is de link:

<http://www.irenevandermeulen.nl/2019/07/01/laten-en-doen/>

Na het gesprek was er de mogelijkheid om gebedskaarsen aan te steken.

We sloten de viering af met een zegenbede en zongen "Vrede voor jou".

Vooruitblik:

5 augustus; Riet Kordes verzorgt de viering. Thema 4^e Dag van de schepping.

2 september; Anne-Mieke vd Plaat verzorgt de viering. Thema 5^e dag van de schepping.

Volgende PC bijeenkomsten dus op 5 augustus en 2 september in de Emmauskerk, van twee tot vier uur.



Afbeelding van de levensboom