



## Beste deelnemer of medewerker van het PC,

6 juli PC in De Rank

Het was goed 8 juni weer bij elkaar te zijn. Fijn dat er acht vaste deelnemers de weg naar De Rank hadden gevonden. De ruimte was volgens corona richtlijnen ingevuld zodat we ruim uit elkaar konden zitten en goed onze kopjes thee/koffie kwijt konden. Met pastores en gastvrouwen en onze Fiet waren we met 12 mensen bij elkaar. De viering hielden we in de gedachtenis hoek van de kerk, ook met ruime tussenruimten. Zo was het een goede bijeenkomst na de periode van sluiten wegens corona. In de onderlinge gesprekken bleek dat er veel vormen van bijeenkomsten voor de doelgroep zijn gesloten. Daardoor voorziet de PC bijeenkomst in een welkome afwisseling van de beperkte mogelijkheden. Ook in juli gaan we nog naar De Rank. Daar kunnen we goed de richtlijnen toepassen die zijn voorgeschreven.

### Terugblik:

Thema: In vuur en vlam staan...

Wat fijn dat we weer bij elkaar konden zijn voor het Pastoraal Café. Dit keer in de Rank en volgens de corona richtlijnen. Na wat bijpraten zijn we om 14.30 uur naar de kerkzaal gegaan voor de viering.

De Paaskaars is ontstoken en ook de kaars met wie wij ons verbonden weten die er niet konden zijn. We mochten niet zingen – wel neuriën... en we neuriënde mee op ons welkomstlied: Ubi caritas... En wat klonk dat mooi!

Thema was: waar het hart vol van is... Ik dacht dat ons hart vol corona zou zijn... en dat daar onze mond van over zou lopen. Maar nee, dat is maar een detail, werd gezegd. Het hart loopt over van liefde, van 'de wederkomst van Christus' en van nog veel meer... Duidelijk werd dat het feest van Pinksteren centraal zou staan in onze viering. En dat heeft Fiet gespeeld en wij weer geneuried 'Geest van hierboven'. We hebben het Pinksterverhaal uit Handelingen gelezen.

Wat viel ons op?

Al die volkeren....

Hoeveel zijn het er? 7 volkeren en 10 landen. Zeven maal tien is zeventig – waar staat dat getal voor?

Het is het getal van de volledigheid. Zoals er zeven dagen in een week zitten, de regenboog zeven

kleuren heeft en een toonladder 7 noten.

Alle volkeren, heel de wereld, zijn vertegenwoordigd in Jeruzalem.

En ze horen allen in hun eigen taal.

Wat horen ze?

Wat ze verlangen – zoals al genoemd is: liefde, de wederkomst, vernieuwer...

Wat is voor ons, voor jou 'de Geest?'

Dat is verschillend: waarheid, verbinding tussen God en Jezus en mij...

Hoe wordt de Geest in het gelezen verhaal beschreven?

Als een wind en als een vuur.

Ook daar zijn gezegden over in onze taal.

'Ergens een frisse wind door waaien' en 'in vuur en vlam staan'.

Dat is waar de Geest voor staat.



Het waait door onze starheid heen, door ons gedachten. Het waait ons schoon en er komt iets

nieuws. 'In vuur en vlam staan' verwijst naar enthousiasme, naar geestdrift, naar spirit. De Geest vernieuwt, geeft nieuw leven, maakt ons weer enthousiast, inspireert ons.

Fiet speelde een mooie prelude op haar blokfluit en het maakte ons stil.

Daarna hebben we gebedslichtjes aangestoken en het Onze Vader gebeden.

Nee, dit keer niet hand

in hand, maar wel in grote verbondenheid met elkaar.

Vervolgens speelde Fiet 'de Zwaan' van St. Saëns ook dat klonk zo mooi.

Met de zegen van God en vol van de Geest mogen we weer gaan – tot een volgende keer.

We hebben elkaar 'Vrede voor jou' toe geneuried.

En het was heel erg goed dat we bij elkaar waren.

**Vooruitblik:** Maandag 6 Juli komen we weer bij elkaar. Het thema is dan : "Beter een goede buur dan een verre vriend.." Het gaat hier om relaties met mensen om je heen, mensen die je na aan het hart kunnen liggen. Mensen die zorgen voor een ander.



### De zeven werken van barmhartigheid.

1. Het spijzigen van de hongerigen; 2. Het laven van de dorstigen; 3. Het kleden van de naakten; 4. Het begraven van de doden; 5. Het herbergen van de reizigers; 6. Het bezoeken van de zieken; 7. Het vertroosten van de gevangenen.

### Wat doen we wel, wat doen we niet:

#### Wel:

Handen ontsmetten bij binnenkomst,  
Elkaar begroeten met een hoofdknik,  
Koffie/thee drinken,  
Met elkaar praten,  
Afstand houden (1,5 meter)  
Luisteren naar muziek.

#### NIET:

Zingen,  
Handen geven,  
Door elkaar heenlopen,

#### Mag:

Mondkapje mag, hoeft niet. Als je je daardoor veiliger voelt vooral doen. Wel zelf meenemen.

*Voel je vrij om te komen. We begrijpen het als je het nog niet ziet zitten, als je het risico voor jezelf nog te groot vindt. Dan hopen we je later dit jaar weer te ontmoeten.*

### 6 juli PC

**We komen bij elkaar in De Rank, Lupinestraat 11, Nieuwegein. Denk erom: Sneltram wordt vervangen door een bus.**

**Pieter Quakkelaar zal de viering verzorgen.**