



## Beste deelnemer of medewerker van het PC,

Fijn te zien dat er iedere maand weer mensen de weg naar het PC weten te vinden. Ook al is het weer wat langer geleden dat je geweest bent, je bent altijd welkom.

Het bestuur van de stichting Kerken & Psychiatrie is begin juni bij elkaar geweest. Er is een nieuwe voorzitter gekozen, Ton Holweg. Hij volgt Armand Höppener op die na 9 jaar voorzitterschap het stokje nu overdraagt. Ton is geen onbekende in de wereld van de psychiatrie. Hij wil graag een keer kennis komen maken op een PC middag. Er komen nog enkele wijzigingen voor wat betreft medewerkers. Riet Kordes heeft aangegeven einde van dit jaar te stoppen met haar activiteiten voor het PC. Ook onze secretaris, Heleen Bothoff stopt per maart volgend jaar. Dat betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vrijwilligers voor de functie van pastor, assistent-coördinator en secretaris. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd.

Tijdens het 10-jarig lustrum is o.a. gevraagd om het PC wat meer zichtbaar te maken naar de buitenwereld toe. We hebben toestemming gekregen om een zogenaamde banner te maken die we tijdens de middagen buiten kunnen neerzetten. Wat er op komt te staan moeten we nog uitzoeken en uitwerken. Daar over zal ik de komende PC bijeenkomst wat meer vertellen.

**Woensdag 17 juli is er een gezellige middag in de Emmauskkerk die om twee uur begint. De gastvrouwen verzorgen deze middag.**

Verder in deze nieuwsbrief weer de gebruikelijke rubrieken zoals terugblik en vooruitblik.

**TERUGBLIK 3 juni:**

De viering stond in het teken van de aanloop naar het komende Pinksterfeest.

Na het welkom en het aansteken van de kaarsen zongen we ons openingslied "Ubi Caritas". We moesten het zonder Fiet doen want zij is op vakantie. De melodie is inmiddels bekend en met de inzet van Ron ging het zingen goed.

Het pinksterfeest is het laatste van de drie grote christelijke feesten. Ook de minst bezochte eigenlijk. Daar waar met kerst en Pasen veel mensen nog in de kerk komen, gaan ze juist met Pinksteren vaak naar buiten, naar vakantieoord, festivals. Het valt dan ook altijd in het voorjaar. Het pinksterfeest is net als het paasfeest gebaseerd op een joods feest, het wekenfeest. 7 Weken na Pesach wordt dit feest gevierd. Zo zijn ook de vrienden van Jezus bijeen om dit feest te vieren. Maar ze waren niet echt in de stemming. Jezus was van hen weggegaan, opgenomen in de hemel. Dat gedenken wij op Hemelvaartsdag. Ze voelden zich verweesd, achtergelaten en zonder leider. Wat nu, hoe kun je dan feestvieren. Wat heb je nu aan een leider die je niet meer kunt aanraken, die je niet meer kunt zien. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren staat bekend als "Wezen zondag", dit omdat Jezus naar de hemel is en de beloofde trooster, die we ook heilige geest noemen, nog niet is gekomen.

Een paar verzen uit de bijbel gaan over wat er die dag, dat ze zo timide bij elkaar zijn, gaat gebeuren, wat ze dan beleven. We zullen horen dat het Joodse Oogstfeest, ook een oogstfeest voor hen kan worden, maar dan wel anders.

Voordat we de bijbel teksten uit Handelingen met elkaar lazen zongen we lied 360, "Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer".

Uit Handelingen 1 en 2:



### Handelingen 1,

<sup>3</sup>Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. <sup>4</sup>Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. <sup>5</sup>Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.' <sup>8</sup>Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samarija, tot aan de uiteinden van de aarde.' <sup>9</sup>Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.

### Handelingen 2

<sup>1</sup>Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. <sup>2</sup>Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. <sup>3</sup>Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, <sup>4</sup>en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

De volgelingen voelden zich verlaten. Ik kan me nog goed herinneren dat toen we het ouderlijk huis moesten uitruimen het echt tot me doordrong dat er geen ouderlijk huis meer was, geen huis om naar toe te gaan om familie te ontmoeten. Ik voelde een vorm van leegte, verlatenheid. Ik kan me voorstellen dat de volgelingen van Jezus ook zo een gevoel hadden na zijn hemelvaart. Wat nu, wat moeten we doen. Duidelijk had hij hen wel verteld dat ze in

Jeruzalem zouden moeten blijven. Daar zou een trooster voor hen komen. Maar Jeruzalem was dat niet de plek waar hij was veroordeeld en ter dood gebracht? Niet echt een plaats voor zijn volgelingen om op een bericht van hem te wachten. Wat zouden de Joden doen als ze dit te weten zouden komen! De deur is dan ook stevig op slot. Toch volgden ze zijn advies op en blijven in Jeruzalem. En dan gebeurt er van alles om hen heen in het huis: vuur, wind, geluid. Ze raken er door aangestoken, komen als het ware zelf in vuur en vlam te staan. De woorden die Jezus aan hen vertelde komen vanzelf uit hun mond, ze kunnen niet meer zwijgen. Die dag sloten zich veel mensen aan bij de apostelen. Zo werd dit voor hen een "Oogstfeest".

In het gesprek over deze tekst komt het gevoel van verlatenheid, eenzaamheid sterk naar voren als een bekende beleving. Maar ook waar wordt je enthousiast van, waar loop je warm voor, wat zet je in vuur en vlam komen aan de orde. Het gesprek sloten we af met het zingen van lied 416, "Ga met God en hij zal met je zijn."

Na het aansteken van de gebedslichtjes luisterden we naar Het lied "Mag ik dan bij jou.. Van Claudia de Breij. Een lied over schuilen als je bang bent. Het lied is als het ware de spiegel van het lied waar we het gesprek mee afsloten, "Ga met God en hij zal met je zijn".

We sloten de viering af met een zegenbede en zongen "Vrede voor jou".

De 1<sup>e</sup> Juli kunnen we elkaar weer ontmoeten. Marion Korenrump verzorgt dan de viering.

### Vooruitblik:

**1 Juli PC. Marion Korenrump verzorgt de viering. Thema: De derde Dag**



**Volgende PC bijeenkomst is op 1 juli, 2019 in de Emmauskerk, van twee tot vier uur.**

Op verzoek hier de hele tekst van het lied van Claudia de Breij.

## Mag ik dan bij jou

Als de oorlog komt,  
En als ik dan moet schuilen,  
Mag ik dan bij jou?  
Als er een clubje komt,  
Waar ik niet bij wil horen,  
Mag ik dan bij jou?  
Als er een regel komt  
Waar ik niet aan voldoen kan  
Mag ik dan bij jou?  
En als ik iets moet zijn,  
Wat ik nooit geweest ben,  
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,  
Als het nergens anders kan?  
En als ik moet huilen,  
Droog jij m'n tranen dan?  
Want als ik bij jou mag,  
Mag jij altijd bij mij.  
Kom wanneer je wilt,  
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,  
En als ik dan bang ben,  
Mag ik dan bij jou?  
Als de avond valt,  
En 't is mij te donker,  
Mag ik dan bij jou?  
Als de lente komt,  
En als ik dan verliefd ben  
Mag ik dan bij jou?  
Als de liefde komt,  
En ik weet het zeker,

Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,  
Als het nergens anders kan?  
En als ik moet huilen,  
Droog jij m'n tranen dan?  
Want als ik bij jou mag,  
Mag jij altijd bij mij.  
Kom wanneer je wilt,  
Ik hou een kamer voor je vrij

Mag ik dan bij jou schuilen,  
Als het nergens anders kan?  
En als ik moet huilen  
Droog jij m'n tranen dan?  
Want als ik bij jou mag,  
Mag jij altijd bij mij  
Kom wanneer je wilt,  
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,  
En als ik dan bang ben,  
Mag ik dan bij jou?  
Als het einde komt,  
En als ik dan alleen ben,  
Mag ik dan bij jou?

