



Een witte trompetnarcis als symbool om het goede nieuws van Pasen rond te bazuinen.

Beste deelnemer of medewerker van het PC,

Een nieuw gezicht, misschien maar voor één keer, maar Ron had zijn PR werk weer goed gedaan. Mond op mond reclame blijft toch een sterk punt om het PC bekend te maken onder de doelgroep. Het was zoals gewoonlijk een gezellige middag met veel gelegenheid tot contacten.

Riet en ik zijn als coördinatoren bij elkaar geweest om nieuwe ideeën uit te werken. Wat dat gaat worden kunnen we nu nog niet zeggen, daarvoor is het nog te vroeg.

De paasdagen staan weer voor de deur. En dan zal voor menigeen een drukke tijd aanbreken. Zeker voor de pastores die in de stille week aan veel diensten zullen meewerken of deze leiden. Vaak zijn er van maandag t/m woensdag vespers, dan de diensten op Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag. Met als afsluiting de paasmorgen dienst. En dan heb ik het nog niet eens over alle extra's die gedaan worden om thuis een gezellige sfeer te scheppen en/of heerlijke maaltijden te maken.

Ik wens jullie allen gezegende paasdagen.

Verder in deze nieuwsbrief weer de gebruikelijke rubrieken zoals terugblik en vooruitblik.

De 6^e Mei kunnen we elkaar weer ontmoeten. Anne-Mieke vd Plaat verzorgt dan de viering waarbij Bevrijdingsdag centraal staat.

Vanwege een humanitair bezoek aan bekenden in Wit-Rusland zal ik er niet bij zijn. Riet Kordes vervangt mij.

TERUGBLIK 1 april:

De viering op 1 april viel midden in de 40-dagentijd, een tijd waar wij naar het paasfeest toe leven. Ieder op zijn of+ haar eigen manier. Deze viering stond in het teken van muziek rond deze tijd.

Na het aansteken van de kaarsen waar we ons bewust waren dat het Licht van de kaars ons altijd wil warmen en dat de kleine kaars ons wil verbinden met degene die er niet zijn. Goed om zo altijd aan elkaar te denken.

Ook vandaag zongen wij het lied 'Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est', goed om zo met elkaar onze gedachten te verbinden met dit moment.

Op weg naar pasen

We zijn nu al 4 weken onderweg naar Pasen. De 40-dagentijd, een periode die de één bewuster beleeft dan een ander. Zo ook deze viering, wij zingen en luisteren naar liederen die onze gedachten helpen daarbij stil te staan. Hoe je ook deze tijd beleefd, ook de lente, het nieuwe, het licht en kleurenspeel geven ons misschien ook nieuwe moed, energie in soms toch een donkere periode van ons leven. Ergens diep in ons groeit er iets, een verlangen naar warmte, zo zongen wij ook het lied over de bloembol, waar diep in het binnenste die bloem een weg naar buiten zoekt.

Aansluitend lezen wij een gedeelte uit Johannes. Een lang gedeelte waar een aantal verzen samengevat zijn. Het gaat over Lazarus die gestorven is, in dit gedeelte lezen wij over emoties die alle kanten uitgaan: huilen, boosheid, niet begrijpen en nog meer.



Wij spraken over woorden die opvallen en wat deze voor ons betekenen?
 Bijvoorbeeld Martha gaat Jezus tegemoet, Maria blijft thuis en hoort van Martha dat Jezus op haar wacht, terwijl dat niet zo impliciet beschreven staat. Jezus die huilt, zo menselijk leeft hij met ons mee. Als Jezus dan uiteindelijk aankomt is Lazarus al begraven in een rots, de steen ligt ervoor. Jezus komt te laat.... of toch niet? Uiteindelijk zegt Jezus rol die steen weg! Woorden van de opstanding klinken hier al wat in door. Misschien moeten wij in ons leven ook wel een steen of steentjes weggrollen voordat wij echt het Paasfeest kunnen vieren.

hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!
 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem.
 Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: Kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen, en de Joden zeiden: ‘wat heeft hij veel van hem gehouden!’
 Jezus liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal die steen weg.
 Martha, de zuster van de dode zei: Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!
 Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?

Bijbellezing was uit Johannes 11

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden.
 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.
 Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij nog twee dagen waar hij was.
 Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.
 Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer zou mijn broer niet gestorven zijn.
 Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan.
 Ja, zei Martha ik weet dat hij bij de opstanding zal opstaan.
 Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.
 Geloof je dat? Ja Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de zoon van God
 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘de meester is er, en hij vraagt naar je’.
 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen.
 Toen de Joden die bij haar waren in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen zij achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.
 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: als u

Fiet had mooie muziek voor ons uitgezocht en aan het einde van de viering konden wij een kaars aansteken voor een ander of voor onszelf.

En na het Onze Vader en de zegenbede zongen we het slotlied “Vrede voor jou”.



Vooruitblik:

6 Mei PC. Anne-Mieke vd Plaat verzorgt de viering.

Thema: Bevrijdingsdag

Volgende PC bijeenkomst is op 6 mei, 2019 in de Emmauskerk, van twee tot vier uur.