



Beste deelnemer of medewerker van het PC,

6 April, GEEN PC

Helaas hebben we moeten besluiten om 6 April het PC niet door te laten gaan. De Emmauskerk is gesloten voor alle vormen van bijeenkomst, evenals de andere kerken in Nieuwegein. Het is voor het eerst sinds 2006 dat we dit besluit moeten nemen. Ook de lezing van Eva Ouwehand, die gepland stond voor 18 maart, is afgelast geworden. Ron en Joke hadden hun medewerking toegezegd, maar helaas. Ook deze bijeenkomst is door sluiting van de Dorpskerk in Jutphaas, gecancelled. Zo grijpt het coronavirus om zich heen en raakt ons allemaal. Wel hebben we even nagedacht over een alternatieve vorm via kerktv, maar het is bij ons niet bekend wie hiervan gebruik kunnen maken. Wat we met het PC van mei doen is nog niet bekend, maar hangt erg af van de maatregelen die de overheid treft. Ook het Johann de Heer benefiet concert op 16 mei waar Ron aan mee zou werken, gaat vanwege het corona virus niet door.

TERUGBLIK 3 februari:

Het thema van deze viering was: “In goede aarde vallen...”

Inleiding:

De Paaskaars brandt – voor ons het teken dat God met zijn licht en liefde bij ons aanwezig is.

Ook onze ‘eigen’ kaars is ontstoken. Zo weten wij ons – met Gods licht – verbonden met allen die deze middag niet bij ons kunnen zijn.

En we zingen het lied ‘Ubi Caritas’, waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Een spreekwoord dat uit de bijbel afkomstig is.

Het is het verhaal van de zaaier – een gelijkenis die door Jezus is verteld.

Voor we die gelijkenis lezen, zingen we ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’.

Matteüs 13,1-9

- 1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten.
- 2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef.
- 3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.
- 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten.
- 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.
- 6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit.
- 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed.
- 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.
- 9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’

Wat is dit voor een gelijkenis? Wat wil Jezus ons hier vertellen?

Wat wordt er gezaaid en wat valt uiteindelijk in goede aarde.

En hoeveel vrucht brengt het dan voort....

We vonden antwoorden als: Het Woord van God wordt gezaaid maar niet iedereen wil het aanvaarden.



Ook bracht het een schrik teweeg: is dan niet iedereen behouden? Gaan er dan 75 % verloren? Zaaïen wij ook? En wat voor zaad hebben wij dan? En waar valt dat zaad?

Het zaad kan ook liefde zijn of aandacht geven aan iemand, compliment geven...

En waar valt dat zaad?

Hoe doen we dat in contacten? Je wilt contact hebben met familie, maar dat lukt niet altijd. Soms is er een breuk die je niet kan helen. Of is het contact oppervlakkig en moet je accepteren dat er meer niet in zit.

Niet altijd ben je je bewust dat je aan het zaaïen bent; dat je een ander blij maakt of dat je belangrijk bent voor een ander.

Onze eigen ervaringen bracht het verhaal dichtbij.

Na ons gesprek gingen we weer zingen. We hebben veel gezongen deze middag – we worden al echt een Pastorale Café Choir. Ook de gebedslichtjes zijn weer aangestoken en als gezegende mensen konden we de viering weer verlaten.

De bijeenkomst besloten we met het onze vader, een zegenbede en het elkaar toezingen van "Vrede voor jou".

Vooruitblik:

6 april is het PC vervallen.

De volgende PC bijeenkomst staat gepland voor 4 mei. In de volgende nieuwsbrief zal staan of deze door zal gaan.



In tijdens van crisis en grote verandering komen allerlei verwarrende gevoelens naar boven, zoals bang zijn, bedroefd zijn, boos worden. We worden bang of boos omdat op veel vragen geen geruststellend antwoord is te geven. Ook vragen als kan ik nog wel eten kopen? Kan ik de medicijnen blijven krijgen die ik nodig heb? Is er voor mij straks nog wel hulp? Gaan mijn afspraken in de zorg nog wel door?

In al die verwarring waarbij het lijkt alsof we geen grip meer hebben op het leven, mogen we troost zoeken bij Psalm 25.

Psalm 25: "Mijn ogen zijn op u"

*Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer U tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.*

